

WAARSCHUWING !!!! STOP!!!!

Van 1973 tot 1984 hebben wij gewoond in Hoogkerk.

Het "rijke " dorp is in 1969 gefuseerd met de stad Groningen. (bleek gewoon een annexatie door de stad te zijn!)

Oh jee, toen begon de ellende!

Groningen stad was de grote man, de leider, de inhaler van ons belastinggeld en..... zo bleek alras, ze wisten amper waar Hoogkerk lag EN wat de behoeften van het oude dorp waren. Ze kenden ons totaal niet!!!

Des te schrijnender was, dat ze ons belastinggeld met liefde incasseerden. En wat kreeg de bevolking er voor terug?

Helemaal niets, noppes !!!

Woedend waren we en richtten meteen het " wijkopbouworgaan" op. Daarin zaten enkel verontrustende bewoners van het oude dorp Hoogkerk.

We hebben letterlijk op de barricaden gestaan om bepaalde voorzieningen voor het dorp te krijgen. We bezochten met enige regelmaat het Stadhuis, spraken met de diverse wethouders etc. etc.

En wat het allerergste was, dat wij bewoners van Hoogkerk dit allemaal in onze eigen vrije tijd en pro deo deden, terwijl de wethouders er voor werden betaald. Maar aandacht voor ons....was er helemaal niet!

Na ong. 10 jaar (!!!) had de stad het door en ging de " samenwerking " beter.

En nu dreigt n.b. precies hetzelfde te gebeuren met Haren en Groningen.

L'Histoire se repete!

Met gekromde tenen volgen wij deze "soap".

Bewoners van Haren, sta op - weest alert - laat dit niet gebeuren. Laten we er met elkaar nog 1 maal de schouders onder zetten en strijden tot onze laatste snik!

Het IS nog niet te laat!

Besef goed wat de gevolgen zullen zijn van een annexatie. Wijzelf weten dat maar al te goed!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!!

Adri en Anneke Wierda

